

*Nu het weer lente wordt,
verlaat jij ons voor altijd ...*

Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar lange leven onder ons,
hebben wij afscheid genomen van

Paula Ceulemans

Weduwe van Walter Verdonck

Zij werd geboren te Lier op 28 juli 1923 en is zacht van ons
heengegaan in WZC Sint-Mathildis te Boechout op 13 maart 2024.

Dit melden u:

Marc (†) Verdonck

Marc en Mimi (†) Verstraeten - Verdonck

haar kinderen

Vicky Verstraeten en Joan van Bavel

Amélie, Lukas

haar klein- en achterkleinkinderen

Haar neven en nichten

De families Ceulemans en Verdonck.

*Met bijzondere dank aan het team van WZC Sint-Mathildis
te Boechout voor de goede en liefdevolle zorgen.*

De afscheidsplichtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op **woensdag 20 maart 2024 om 11 uur**, in de
parochiekerk van Sint-Bavo, Sint-Bavoplein te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend volgt de teraardebestelling op de
begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres :

Familie Paula Ceulemans

p/a Begraffenissen Goossens & Celis

Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.