



Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar leven onder ons,
melden wij u het heengaan van

Angela Arnouts

echtgenote van François Mannekens

Zij werd geboren te Mortsel op 8 november 1938
en ging na een langdurige ziekte van ons heen in het
GZA Sint-Jozef te Mortsel op 3 februari 2019.

*Als ik jullie ooit moet verlaten,
verstik me dan niet in tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf,
maar in jullie eigen levenssfeer,
daar waar ik gelukkig was.*

De uitvaartliturgie rond de asurne, waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op
vrijdag 8 februari 2019 om 11 uur, in de kerk
van Sint-Jozef, Liersesteenweg 312 te Mortsel.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het
columbarium van de begraafplaats Mortsel-Dorp,
Lepelstraat 1.

Rouwadres :
Familie Angela Arnouts,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u :

François Mannekens,

haar echtgenoot,

Ingrid Mannekens,

Vicky, Christophe,

Benny Mannekens,

Elena Matteo,

haar kinderen en kleinkinderen,

Jos en Jeannine Reniers - Arnouts,

kinderen en kleinkinderen,

Jan en Rita De Bondt - Arnouts,

kinderen en kleinkinderen,

Adolf en Mimi Mannekens - De Schrijver,

haar zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten,

De families Arnouts, Mannekens, Timmermans en Kennes.

*Er is gelegenheid tot groeten in rouwcentrum
"In het Avondrood, Kerkstraat 98 te Mortsel,
na telefonische afspraak, 03/ 449.68.61,
t.e.m. woensdag 6 februari 2019.*

*Met dank aan de dokters en het verplegend personeel
van GZA Sint-Jozef te Mortsel,
voor de goede en toegewijde zorgen.*