

*Moe maar dapper gestreden,
is een sterke man heengegaan.*

Ongeneeslijk ziek,
maar ongelooflijk sterk!

Eric Calluy

geboren te Antwerpen op 5 september 1964
en overleden te Wilrijk op 3 januari 2019.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Eric in de aula Aster van het crematorium van Antwerpen, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk, op **woensdag 9 januari 2019 om 9 uur**.

Samenkomst in de ontmoetingsruimte van het crematorium vanaf 8.45 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats Antwerpen-Schoonselhof.

Rouwadres :
Familie Eric Calluy,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Lierssesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u met diepe droefheid:

Marie-Jeanne Verlinden,

zijn moeder,

Lauri Calluy en Joran Calluy,

zijn kinderen,

De families Calluy en Verlinden.

Met een speciaal woord van dank aan het verplegend en verzorgend personeel van het Centrum Palliatieve Zorg Sint-Camillus te Wilrijk voor de goede zorgen.

