



*Je hebt ons wel verlaten
maar bent dichterbij dan ooit.
Wat er ook nog zal gebeuren
jou vergeten we nooit.*

Bedroefd om haar heengaan maar
dankbaar voor haar leven onder ons
nemen wij afscheid van

Marleentje Van Eester

lid van KVG

Zij werd geboren te Deurne op 2 oktober 1961
en is na een moedig gedragen ziekte zachtjes ingeslapen
thuis te Boechout op 7 februari 2019.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op
zaterdag 16 februari 2019 om 10 uur,
in de kerk van Sint-Jan in de Olie,
Dorpsplaats te Vremde.

Samenkomst en gelegenheid
tot groeten vanaf 9.40 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnenveld
op de begraafplaats van Boechout, Hovesesteeweg.

Rouwadres :
Familie Marleentje Van Eester,
p/a Begraffenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u :

Clara Dirven en Michel (t) Osier, *haar moeder,*

Jozef Van Eester, *haar vader,*

Dirk Van Eester,
Jens,
Morgane,

Rudi en Magda De Boeck - Van Eester,
Paul Van Eester en Brigitte Van den Broeck,
Lisa en Kevin, Sophie,
Kelly,
Thomas,
Griet,

Patrick en Linda Wuyts - Van Eester,
Evelien en Yannick, ♥,
Amber,

Dirk en Nicole Ackermans - Van Eester,
Yasmine en Maxim,
Mayte,
Milan,

Marcel Osier en Gerda Stuyck,
Flor,

*haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzus,
haar neven en nichten,*

Haar nonkels, tantes, neven en nichten,
De families Van Eester en Dirven.

*Met dank aan de huisarts, de dokters
van AZ Sint-Maarten te Duffel en de thuisverpleging van
het Wit-Gele Kruis voor de warme en liefdevolle zorgen.*

*Er is gelegenheid tot groeten in de rouwkamer van
Begr. Goossens & Celis te Boechout, Heuvelstraat 59,
na telefonische afspraak (03/449.68.61),
t.e.m. woensdag 13 februari 2019.*

