

Bedroefd om haar heengaan maar dankbaar voor haar leven  
onder ons hebben wij afscheid genomen van

## Paula Verstrepen

*Lid van Ziekenzorg*

weduwe van Staf Wouters

Zij werd geboren te Aarschot op 24 januari 1935 en is rustig  
ingeslapen te Wommelgem in WZC Hof ten Dorpe  
op 7 maart 2018.

De afscheidsplichtigheid rond de asurne waarop  
u vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats op  
**zaterdag 17 maart 2018 om 10.00 uur**  
in de parochiekerk H. H. Petrus & Paulus  
te Wommelgem-Centrum, Kerkplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten  
vanaf 9.40 uur in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne  
in het columbarium op de begraafplaats van  
Wommelgem-Centrum, St.-Damiaanstraat.

Rouwadres :

Familie Paula Verstrepen,  
p/a Begr. Goossens & Celis,  
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u met droefheid :

Robert en Lena Callens - Verstrepen,  
Dirk en Marleen,  
Marijke en Tom, Joppe, Sien,  
Roelke en Thomas, Jeroom,  
Ilke en Niels, Witse, Jinte,  
Geert en Christ'l,  
Stijn en Dorien,  
Joris en Ashley,  
Vincent en Elise,  
Martine en Erwin,  
Laura en Pieter,  
Anthony en Hannah,  
Luca,  
Raymond (†) en Esther Laureyssens - Wouters,  
Danny en Marijke, kinderen en kleinkinderen,  
Guy en Pascale en kinderen,  
Fred en Louisa Van de Wouwer - Wouters,  
Rudy en Myriam, kinderen en kleinkinderen,  
Geert en Nancy, kinderen en kleinkinderen,  
Glenn en Maddy en kinderen,  
*haar zus, schoonbroers, schoonzussen,  
haar neven, nichten, achterneven en achternichten,*

De families Verstrepen, Wouters, Meulemans en Brants.

*Met dank aan de huisarts en het verzorgend personeel  
van WZC Hof ten Dorpe te Wommelgem voor  
de goede en liefdevolle zorgen.*