

*De schoonheid van de wereld is geschapen  
om er rustig van te kunnen genieten*

*Johann Gottfried Herder*

Bedroefd om zijn heengaan  
maar dankbaar voor zijn leven onder ons  
hebben wij afscheid genomen van

## Paul Couderé

*lid zangkoor Sint-Cecilia Mortsel*

*lid mannenkoor Gregorianum*

echtgenoot van Hilde Wolfs

Hij werd geboren te Antwerpen op 27 december 1931  
en is overleden op de Palliatieve Eenheid Sint-Camillus  
te Wilrijk op 8 juni 2019, gesterkt door de Ziekenzalving.

De afscheidsplechtigheid waarop  
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats  
op **zaterdag 15 juni 2019 om 10.30 uur**,  
in de kerk van Sint-Jozef te Mortsel,  
Liersesteenweg 312.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten  
achteraan in de kerk vanaf 10.10 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling op de  
begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Dit melden u :

Hilde Wolfs,

*zijn echtgenote,*

Erwin en Marleen Appels - Couderé,

Dries,

Jolien en Wout, Seth,

Floor en Nadia,

Peter en Leen (†) Couderé - Nonneman,

Francis,

Tomas,

Gert Couderé en Gudrun Trappers,

Dora,

Julia,

Tom Couderé en Kleo Van den Bergh,

Viktor,

Feline,

Frans en Tinneke De Roeck - Couderé,

Fien,

Roos,

*zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon,*

De families Couderé en Wolfs.

*Met dank aan de dokters en het verzorgend personeel  
van de Palliatieve Eenheid Sint-Camillus te Wilrijk  
voor de warme en liefdevolle zorgen.*

Rouwadres :

Familie Paul Couderé,

p/a Begrafenissen Goossens & Celis,

Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.