

Bedroefd om haar heengaan,  
maar dankbaar voor haar leven onder ons,  
melden wij u het heengaan van

## Monique Nollekens

echtgenote van Leon Van Hul

Zij werd geboren te Boechout op 4 mei 1931  
en ging aldaar na een moedige strijd van ons heen  
in WZC Sint-Mathildis op 12 mei 2019.

*Zij nam afscheid van het leven  
dat haar toeliet haar heengaan  
te begrijpen ...*

U wordt vriendelijk uitgenodigd om de asverstrooiing  
bij te wonen op de begraafplaats van Boechout,  
Hovesesteenweg, op **vrijdag 17 mei 2019 om 11 uur.**

Samenkomst aan de ingang van de begraafplaats.

Aansluitend kan u de familie volgen naar de koffietafel  
in Gildenhuis Sint-Bavo, Sint-Bavoplein 8 te Boechout.

*Geen bloemen of kransen.*

Rouwadres :  
Familie Monique Nollekens,  
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,  
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u:

Leon Van Hul,

*haar echtgenoot,*

Hubert Van Hul en partner Merlys,

*haar zoon,*

Mark en Solange (†) Nollekens,  
kinderen en kleinkinderen,

Denis en Marie-Louise Bohnen - Van Hul,  
kinderen en kleinkinderen,

Alfons en Elza Van der Loo - Van Hul,  
kinderen en kleinkinderen,

Jeannine De Waele en partner Ben,

*haar broer, schoonbroers en schoonzussen,*

*haar neven en nichten,*

De families Nollekens en Van Hul.

*Met bijzondere dank aan het team van WZC Sint-Mathildis  
te Boechout voor de goede en toegewijde zorgen.*