

Bedroefd melden wij u het heengaan van

Paula Pauwels

*in de volksmond gekend als
Paula van De Potter*

weduwe van Jean Laenen

Zij werd geboren te Boechout op 9 februari 1928
en ging na een kortstondige ziekte van ons heen in
het Heilig Hartziekenhuis te Lier op 10 juni 2019.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in rouwcentrum
"In het Avondrood", Kerkstraat 98 te Mortsel,
op **zaterdag 15 juni 2019 om 10 uur.**

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 9.45 uur.

De bijzetting van de asurne in het urnenveld
op de begraafplaats van Boechout heeft plaats
in intieme kring.

Geen bloemen of kransen.

Rouwadres :
Familie Paula Pauwels,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.



*Als ik jullie ooit moet verlaten,
verstik me dan niet in tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf,
maar in jullie eigen levenssfeer,
daar waar ik gelukkig was.*

Dit melden u :

Myriam Pauwels en Luc Steyls,

haar nicht,

Cindy Adams en Tim Smits,
Stef, Gwen,
Carl Adams,

haar achternicht en achterneef,

De families Pauwels en Laenen.

*Met bijzondere dank aan het team van de afdeling A4
van het Heilig Hartziekenhuis te Lier voor de goede zorgen
en aan de burens voor hun inzet en vriendschap.*