

*Afscheid nemen is
met dankbare handen meedragen
al wat waard is om niet te vergeten*

Ward Bruyninckx

Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar leven onder ons,
moeten wij afscheid nemen van

Greet van Loenhout

weduwe van Jean Balis

Zij werd geboren te Geel op 5 februari 1935 en ging van ons heen
op de afdeling Palliatieve Zorgen van het Heilig Hartziekenhuis
te Lier op 21 juli 2020.

Dit melden u :

Yves Balis en Nicole Schelkens,
Dominique Balis,

haar kinderen,

Dieter Balis en Nina Lauwers,
Wouter Balis,

haar kleinkinderen,

Jean (†) en Ann (†) Bouquet - van Loenhout,
Laurent (†) en Simonne (†) van Loenhout - Berghmans,
Albert (†) en José Vermeerbergen - van Loenhout,
kinderen en kleinkinderen,

haar zus, neven en nichten,

De families van Loenhout, Balis, Vanherck en Van den Abeele.

De crematie, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats
van Boechout, heeft in beperkte kring plaats gevonden.

Rouwadres :
Familie Greet van Loenhout,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Lierssteenweg 120 - 2640 Mortsel.