

*De drijvelaar is zo oud als de straat,
pezig en geknoest en kruipt tussen de achterdeur
en het venster recht omhoog,
waar hij dan ineens uitwaaiert over heel de muur.
Maar zijn ziel is jong en buitengewoon gewarig.
Als hij de lente riekt begint hij aanstonds te schieten,
en in oktober draagt hij de schoonste witte druiven
van zeven uren in de ronde.*

- naar Felix Timmermans

Omringd door onze liefde
is in alle rust van ons heengegaan

Finne Veters

weduwe van Jef Vermeiren

Zij werd geboren te Herentals op 22 juli 1924
en is zachtjes ingeslapen te Berchem in
WZC De Veldekens op 11 september 2020.

De afscheidsdienst gevolgd door de asverspreiding
op de begraafplaats van Mortsel-Cantincrode
heeft plaats in intieme kring.

Rouwadres :
Familie Finne Veters,
p/a Begraffenissen Goossens & Celis,
Lierssesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u :

Kris en An Vermeiren - Corten,
Pieter en Ellen Vermeiren - Sluydts, Tist, Fons,
Bert en Kris Vermeiren - Baeyens,
Jeroen en Annouck Vermeiren - Hendrickx, Felix, Louis,
Jelle Vermeiren en Caroline Baeten, Filippa,
Julie Vermeiren en Hans Van der Heyden, Alice,
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Remi (†) en Anita Veters - Godier,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Edwin (†) en Tilly Willemen - Veters,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
Armand (†) en Maria Vermeiren - Faes,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
haar zus, schoonzussen, neven en nichten.

*De familie is oneindig dankbaar voor de diepmenselijke
zorgen van het team van WZC De Veldekens.*