



Kleine knuffels
kunnen
grote tranen drogen

Kleine kaarsen
kunnen
het donker verlichten

Kleine herinneringen
kunnen
een levenlang
blijven bestaan

Het zijn de kleine dingen
in het leven
die groot geluk
kunnen geven



Ik was moe na de lange en pijnlijke reis.
Al wat ik nu wil is dromen over hen die ik zo lief heb.

Gerd De Bruyn

echtgenoot van Patimaphon Surasing

Hij werd geboren te Mortsel op 24 september 1969
en ging na een ongelijke strijd thuis te Hove
van ons heen op 3 september 2021.

Wij nodigen u uit, om samen met ons, afscheid te
nemen van Gerd, in rouwcentrum "In het Avondrood",
Kerkstraat 98 te Mortsel,

op **zaterdag 11 september 2021 om 11 uur.**

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.45 uur.

De asurne zal een mooi plekje krijgen
in zijn geliefde Thailand.

Rouwadres:

Familie De Bruyn - Surasing

Jan Frans Gellyncklaan 51 - 2540 Hove

Dit melden u:

Patimaphon Surasing

Hanne De Bruyn

zijn echtgenote en dochter

Stefan en An De Ridder - De Bruyn

Jade, Lissa

zijn zus, schoonbroer en hun kinderen

Marleen De Bruyn en Guillaume Petit (†)

Els De Bruyn

Myriam De Bruyn en Jan Torfs

Luc De Bruyn en Carine Somers

Liliane Van Walleghem

zijn nonkels en tantes

zijn neven en nichten

Met bijzondere dank aan :

Warme Zorg & Thuisverpleging De Zonnebloem

Palliatieve hulpverlening Antwerpen VZW