



*Als ik doodga,
begraaf me dan niet,
verstik me niet onder een zware steen.*

*Als ik doodga,
verstik me dan niet in je tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach.*

*Strooi mijn as uit,
voor alle winden,
zodat, wat mijn lichaam was,
de weg kan vinden,
naar alles wat het eens beminde*



*Ik ga naar hen die ik liefhad
en ik wacht op hen die ik liefheb.*

Dankbaar voor zijn mooie leven, melden wij u het overlijden van

Roger De Wolf

Begeleider Licht en Liefde

Zoon van John (†) en Wera (†) De Wolf - Slesarenko

Hij werd geboren te Wommelgem op 1 september 1958 en is daar thuis in de armen van zijn lieve zus overleden op 28 april 2021.

Roger besloot om zijn lichaam af te staan aan de universiteit Antwerpen ten gunste van wetenschappelijk onderzoek.

Op latere datum zullen we Roger gedenken in een herdenkingsplechtigheid.

Rouwadres: Familie Roger De Wolf

P/a Begraf. Goossens & Celis, Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u:

Walter en Monique De Wolf - Audenaert

Raf en Kristine Huybrechts - De Wolf

Matti en Nathalie Huybrechts - Smeets, Scott

Wim en Debby De Wolf - Van den Broeck, Ferre

Jozef De Wolf

Willy en Josée De Wolf - Vriens

Peter en Peggy Van Tielraden - De Wolf

Laura, Jens

Wouter en Stephanie De Wolf - Uyttenhove

Amber, Lotte

Rene en Marie-Louise De Wolf - Kerstens

Paul en Danielle Van Dermeulen - De Wolf

Sasha en Caroline Douliez - Van Dermeulen

Mathiz, Ella, Eleni

zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families De Wolf en Slesarenko.

*Met bijzondere dank aan de huisarts, de behandelene artsen,
de thuisverpleging De Zusters en Sarah.*