



*Als ik ooit doodga, hoop ik dat je erbij bent  
dat ik je aankijk, dat je mij aankijkt  
dat ik je handen nog voelen kan.  
Dan zal ik rustig doodgaan,  
dan hoeft niemand verdrietig te zijn  
dan ben ik gelukkig.*

Bedroefd om haar heengaan,  
maar dankbaar voor haar mooie leven onder ons,  
melden wij u het heengaan van

## Annie Sels

weduwe van Frans Maes

Zij werd geboren te Kontich op 15 januari 1937 en  
ging van ons heen in ZNA Middelheim te Antwerpen  
op 11 september 2021

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop u  
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de kerk  
van de Heilige Familie, Kerkplein te Edegem-Elsdonk,  
op **maandag 20 september 2021 om 11.30 uur**

Samenkomst in de kerk

De asverstrooiing geschiedt aansluitend op de strooiweide  
van de begraafplaats Antwerpen-Schoonselhof

*Bloemen noch kransen*

Dit melden u :

Frank en Jacqueline Maes - Manetta  
Philippe en Jo Maes - Frans, Anna  
Jonas Maes en Daria Snels  
Benjamin Maes  
Ludo en Lynn Maes - Vyd  
Christoff en Charissa Janssens - Maes, Lotte, Quinten  
Tim en Catia Maes - Valentim Pinto, Thobe, Tristan  
*haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

Haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen  
Haar neven en nichten  
De families Sels en Maes

Rouwadres:  
Familie Annie Sels  
p/a Begrafenissen Goossens & Celis  
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel