

*'n Beetje*

*Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe een beetje  
en alle beetjes die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je,*

*het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe,  
maar op een keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.*

*Toon Hermans*

Bedroefd om zijn heengaan maar dankbaar voor zijn leven onder ons  
hebben wij afscheid genomen van

## Leo Kuylen

*Bakker op rust*

*Gewezen voorzitter van de Syndicale Unie der Brood- en Banketbakkers*

### weduwnaar van Meentje Boeren

Hij werd geboren te Ekeren op 17 juni 1939 en is zachtjes  
ingeslapen in WZC Huize Stracke te Boechout op 7 mei 2022.

Dit melden u :

Crist'l en Bob

*zijn kinderen*

Thom en Chloë  
Nick

*zijn kleinkinderen*

Maria  
Joris en Tinne

*zijn zus, neef en nicht*

De families Kuylen, Boeren en Van Looveren.

*Met speciale dank aan het hele team van WZC Huize Stracke  
te Boechout voor de goede en toegewijde zorgen.*

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Leo in de Blauwe Regen,  
Koeisteerthofdreef 125 te Mortsel op **donderdag 12 mei 2022 om 12 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren van de familie vanaf 11.40 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres :  
Familie Leo Kuylen,  
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,  
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.  
online condoleren via [www.goossensencelis.be](http://www.goossensencelis.be)