



*Leven is als sneeuw  
je kunt het niet bewaren  
troost is  
dat jij er was  
uren, maanden, jaren.*

*naar Herman van Veen*

Bedroefd om haar heengaan  
maar dankbaar voor haar leven onder ons  
hebben wij afscheid genomen van

## Theresia Rynders

*Lid van Okra Sint-Lodewijk Mortsel*

### weduwe van Jos Geysmans

Zij werd geboren te Kontich op 24 januari 1927  
en is overleden in WZC Meerminnehof te Mortsel  
op 10 november 2022.

De afscheidsplechtigheid waarop u  
vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats op  
**vrijdag 18 november 2022 om 11 uur** in de kerk  
van Sint-Benedictus, Dorpsstraat 1 te Mortsel.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten  
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend leggen we haar te rusten bij haar echtgenoot  
op de begraafplaats van Mortsel-Dorp, Lepelstraat 1.

Dit melden u :

Dirk en Gerd Braem - Geysmans,  
Koen Braem,  
Stefan en Hannelore Braem - Knaepen,  
Luc en Annie Geysmans - Verdickt,  
Mieke Bombeke,  
Peter en Katrien Leysen - Bombeke,  
Mirthe, Aster,  
Bruno en Elena Bombeke - Anikeeva,  
Werner en Chris Geysmans - Peeters,  
Eden Geysmans,  
Henok Geysmans,  
*haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,*

Haar zus Maria Rynders,  
Haar schoonzus Gerda Geysmans,  
De families Rynders en Geysmans.

*Er is gelegenheid tot groeten in rouwcentrum  
"In het Avondrood", Kerkstraat 98 te Mortsel,  
na telefonische afspraak (03/449.68.61).*

*Met dank aan de huisartsen Dr. Claudia Peeters en  
Dr. Nathan Reyn, alsook aan al het personeel van  
WZC Meerminnehof te Mortsel voor de goede zorgen.*

Rouwadres :

Familie Theresia Rynders,  
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,  
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.