

*Wanneer je verdrietig bent  
blik dan terug in je hart  
en je zult zien dat je weent  
om wat je vreugde bracht.*

*Khalil Gibran.*

In diep verdriet en dankbaarheid  
melden wij u het overlijden van

## Georges Massa

weduwnaar van Ariël Van Acker

geboren in Vrasene op 5 februari 1926 en ging  
toch nog onverwacht van ons heen te Wilrijk  
in GZA Sint-Augustinus op 5 april 2024.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne,  
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats  
op **zaterdag 13 april 2024 om 11 uur**  
in rouwcentrum "In het Avondrood",  
Kerkstraat 98 in Mortsel.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.45 uur.

De urne zal een plaats krijgen in familiekring.

*Geen bloemen of kransen.*

Dit melden u :

Frans en Yo Goris - Massa

Paul en Marina Mees - Massa

*zijn dochters en schoonzonen*

Zijn schoonzussen, neven en nichten

De families Massa en Van Acker.

*Met dank aan Dr. Marleen Smet en aan allen  
die hem met goede zorgen hebben omringd.*

Rouwadres :

Familie Georges Massa

p/a Begraffenissen Goossens & Celis

Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel