



Bedroefd moeten wij veel te vroeg afscheid nemen van

Nadine Neefs

*Geliefde leerkracht van Bais Rachel Antwerpen
Mede-oprichtster van Jeugdwerking Het Klaver Deurne*

echtgenote van Carl Embrechts
mama van Flynn en Tine

Zij werd geboren te Wilrijk op 25 augustus 1962
en is onverwacht overleden in Rødby (Denemarken)
op 11 januari 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons het leven van Nadine
te vieren op **vrijdag 9 februari 2024 om 12 uur**,
in de aula Chrysant van het crematorium
van Antwerpen (Pontes), Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Samenkomst in de ontmoetingsruimte
van het crematorium vanaf 11.30 uur.

De asneerlating op de Schelde vindt plaats in intieme kring.

*Geen bloemen of kransen, liever een gift ten voordele van
Gidsenwerking Fort 8 Hoboken (BE58 9796 5635 7979)*

Rouwadres :
Familie Nadine Neefs
p/a Begravenissen Goossens & Celis
Lierssesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

*De bomen komen uit de grond
En uit hun stam de twijgen
En ied'reen vindt het heel gewoon
Dat zij weer bladeren krijgen
We zien ze vallen op de grond
En dan opnieuw weer groeien
Zo heeft de aarde ons geleerd
Dat al wat sterft zal bloeien*

*Het leven heeft mij dag aan dag
heel duidelijk laten blijken,
de mooiste dingen die je ziet,
die zie je, zonder te kijken
Ze blijven bij je bovendien,
je hebt ze met je hart gezien*

Toon Hermans

Zij zal gemist worden door :

Carl Embrechts

haar echtgenoot

Flynn Embrechts
Tine Embrechts

haar kinderen

Paul Neefs

Steven Neefs en kinderen
Geert Neefs en Vicky Speltinx en kinderen
Jan Neefs en Freija Holthof en kinderen

Linda (†) Neefs

haar broer, zus, neven en nichten

Marc en Inge (†) Embrechts - Ceulemans
Amber Embrechts

haar schoonbroer, schoonzus en nicht

Haar uitgebreide vriendenkring
De families Neefs, Embrechts en Browaeyts.