

Bedroefd om haar heengaan
maar dankbaar voor haar leven onder ons
hebben wij afscheid genomen van



Lydia Van den Eynde

weduwe van Cor Arnouts

Geboren te Antwerpen op 1 juli 1929 en overleden
in GZA Sint-Augustinus te Wilrijk op 13 januari 2024,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De afscheidsplechtigheid waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats
op **vrijdag 19 januari 2024 om 11 uur**
in de kerk van Sint-Jan in d'Olie
te Vremde, Dorpsplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling
in het familiegraf op de begraafplaats van Berchem.

Dit melden u met diepe droefheid:

Louis en Cäthy Steenackers - Arnouts
Ivo (†) Arnouts

haar kinderen

Dirk en Karen Van Humskerken - Steenackers
Janne, Lena

Geert en Catherine Steenackers - Adriaenssen
Lyem, Seth

Edwin en An Steenackers - Weyns
Mil, Tuur

haar klein- en achterkleinkinderen

Paul (†) en Elvire (†) Gombert - Van den Eynde
Karel (†) en Martha Lemmens - Arnouts

haar zus, schoonbroers en schoonzus

Haar neven en nichten

De families Van den Eynde, Arnouts, Van Luyck en Praet.

*Met dank aan al het personeel van WZC Mayerhof
te Mortsel voor de buitengewone goede zorgen.*

Rouwadres:

Familie Lydia Van den Eynde
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel