

*Een glimlach van liefde
Een traan van gemis
Omdat het zonder jou
Nooit meer hetzelfde is*

Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar lang leven onder ons,
melden wij u het overlijden van

Paula Dirinck

weduwe van Heinz Tramm

Zij werd geboren te Beveren op 19 juli 1927 en ging na een kortstondige ziekte toch nog onverwacht van ons heen in WZC Sint-Mathildis te Boechout op 17 mei 2026.

Dit melden u:

De families Dirinck en Tramm.

Met bijzondere dank aan Dirk, Els en Laurien en aan het team van WZC Sint-Mathildis te Boechout voor de goede en liefdevolle zorgen.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op **vrijdag 22 mei 2026 om 11 uur** in de kapel van WZC Sint-Mathildis, Sportveldlaan 25 te Boechout.

Samenkomst in de kapel vanaf 10.45 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres:
Familie Paula Dirinck
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel